



Luisterend op weg

Nieuwsbrief #04 - 17 april 2026

Luisterend op weg met de Verrezen Heer

Samen bouwen we aan een synodale Kerk. In deze nieuwsbrief lees je meer over praktische ervaringen met het Gesprek in de Geest en de nieuwe materialen die beschikbaar zijn.



Onderweg naar Pinksteren

Dezelfde Geest die Jezus vervulde, Hem zalfde en uitzond om het Evangelie te verkondigen, wordt ook uitgestort over de gelovigen. ... Het Vormsel actualiseert in het leven van de gedoopte en van de gemeenschap de genade van Pinksteren. ... Alle gelovigen zijn geroepen om aan deze zending bij te dragen. ... (Slotdocument 25).

Laten wij samen met de Verrezen Heer op weg gaan naar Pinksteren: "het meest synodale feest"!

En noteer alvast in de agenda: op vrijdag 16 oktober organiseert de Landelijke Werkgroep Synodaliteit een **inspiratiedag** in Den Bosch.

Synodaliteit in de praktijk



In het voorwoord van [Een feest voor alle mensen](#) schrijft kardinaal Timothy Radcliffe OP: " 'Synodaliteit' klinkt misschien als lelijk jargon. Maar het verwijst naar een beginsel dat aan de basis ligt van ons geloof: "Waar twee of drie in

mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden" (Mattheüs 18,20). Wanneer we ons voor elkaar openen, ontdekken we de aanwezigheid van de Heer. We ontdekken elkaar opnieuw als medeleerlingen, op zoek naar de Heer die ons al gevonden heeft. Dat vraagt om een diep luisteren naar elkaar, met aandacht die gevoelig is voor de inzichten in ieders persoonlijk geloof, hoe moeilijk we het ook vinden om daar woorden aan te geven. Deze wederzijdse aandacht, geworteld in liefde, brengt nu al een stille maar diepe vernieuwing in de Kerk teweeg."

Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat dan in de dagelijkse praktijk in een parochie of gemeenschap? Waar en hoe kun je synodaliteit toepassen in bestaande overlegvormen? Hoe start je een nieuw initiatief om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren over onderwerpen die je raken?

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft een A4-tje ontwikkeld om synodaliteit in de praktijk toe te passen. Op het blad staan praktische punten om synodaliteit toe te passen, gewoon in de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan het openen van een bestuursvergadering met Lectio Divina, bijvoorbeeld met de evangelielezing van de dag. Om ons open te stellen voor en af te stemmen op de Heilige Geest. En zou het niet goed zijn om het onderwerp over bijvoorbeeld 'het korenbeleid in onze parochie in de toekomst' in de vorm van het Gesprek in de Geest te bespreken? Om zo alle stemmen te horen en te onderscheiden wat de H. Geest ons hierover wil zeggen.

Of organiseer een geloofsavond voor parochianen om met elkaar stil te staan bij bijvoorbeeld een van de Kruiswegstaties of een sacrament. En daarover te spreken met het Gesprek in de Geest: wat betekent dit voor jou? Wat voel jij als je naar deze afbeelding kijkt, wie herken je vanuit jouw leven?

[Lees meer](#)

Paus Leo XIV

"Laten we in onszelf opnieuw het besef en de dankbaarheid doen herleven dat we het voorrecht hebben gekregen deel uit te maken van Gods volk, en ook de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt."

Paus Leo XIV, tijdens de algemene audiëntie (18 maart 2026)

Gooi de deuren open! Missionair, synodaal en oecumenisch

Half maart vond voor de vijfde keer de conferentie Missionaire Parochie plaats. Mensen die er geweest zijn, weten hoe gevoed en enthousiast je daar vandaan komt. Met zoveel mensen bij elkaar het geloof vieren en verdiepen. Samen zoeken naar waartoe God ons roept en wat dat betekent voor onze geloofsgemeenschappen en parochies!

Ik vind dat bemoedigend: je niet laten ontmoedigen door krimp, maar samen op weg blijven gaan en daarbij openstaan voor iedereen die het pad daarbij kruist. Ik moet daarbij altijd denken aan de apostel Filippus en de man uit Ethiopië (Hand.8:26-28).

Karin Bornhijm vicevoorzitter van de Katholieke Vereniging voor Oecumene kijkt in [dit artikel](#) naar de samenhang tussen Missionair, Synodaal en Oecumenisch.

Boekje Een Feest voor alle mensen

Tijdens de conferentie Missionaire Parochie heeft de Landelijke Werkgroep Synodaliteit aan de deelnemers het boekje [Een feest voor alle mensen](#) uitgedeeld. Er zijn ruim 600 boekjes meegenomen. Om zelf in uw parochie of gemeenschap aan de slag te gaan is Een feest voor alle mensen voor een klein bedrag te bestellen via info@luisterendopweg.nl.



Agenda

20 april 2026

Parochieavond: Luisteren naar elkaars

geloof

Nootdorp

[Lees meer](#)

29, 30 en 31 mei 2026

Festival: Amen. En nu Vlaams-Nederlands festival voor de katholieke kerk van morgen
Antwerpen

[Lees meer](#)

16 oktober 2026

Save the date!

Inspiratiedag Luisterend op weg

Den Bosch

[Lees meer](#)

Voor parochiebladen: Geroepen om samen op weg te gaan

Maandelijks wordt op de website een artikel aangeboden voor de parochiebladen. De artikelen richten zich op de implementatie van synodaliteit, zijn toegankelijk en gericht op de praktijk. De artikelen mogen worden overgenomen in alle parochiebladen. Ook zijn de artikelen beschikbaar in de keuzepagina's van de parochiebladen van de Zalige Zalm.

Ter inspiratie uit het beschikbare artikel over **roeping**:

De synode herinnert ons eraan dat alle gedoopten verantwoordelijkheid dragen voor de zending van de Kerk. Door het doopsel zijn wij immers geroepen om deel te nemen aan het leven en de missie van Christus. Ieder heeft zijn eigen gaven, roeping en taak: sommigen als priesters of religieuzen, anderen als ouders, studenten, leraren of professionals. Juist in die verscheidenheid kan de Kerk haar missionaire opdracht vervullen. Synodaliteit wil daarom de deelname en medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen versterken.

Roeping betekent dus niet alleen een keuze voor een beroep of levensstaat. Het gaat dieper. Het is de ontdekking dat God ons roept om met ons leven bij te dragen aan zijn werk in de wereld.

[Hier zijn alle artikelen voor parochiebladen te vinden](#)

Luisterend op weg met het Slotdocument



In [Een feest voor alle mensen](#) worden vijf paragrafen en onderwerpen van het Slotdocument verkend. Het Slotdocument is een rijke tekst om samen over te spreken met het Gesprek in de Geest.

Deze keer (reflectie #10) staan we stil bij paragraaf 51 van het Slotdocument. Een tekst waarin Jezus ons het voorbeeld geeft om te luisteren naar iedereen. Kunnen wij onszelf uitdagen om elke week, elke dag even rustig aan te doen en iemand het geschenk geven dat er echt naar hem of haar wordt geluisterd?

Deze en andere reflectiebladen zijn opgenomen in de **Toolbox**.

[Klik hier voor de Toolbox](#)

Gespreksvragen bij Dilexi te

Dilexi te, Ik heb je liefgehad, de eerste apostolische exhortatie van paus Leo XIV is nu in druk beschikbaar en kan besteld worden.

De brief van de paus verschijnt in de serie Kerkelijke Documentatie en wordt aangevuld met een overzicht van de genoemde Bijbelteksten en gespreksvragen. Dit maakt de uitgave uitermate geschikt voor gespreksbijeenkomsten in bijvoorbeeld de parochie.

[Meer informatie en bestellen](#)



©2026 - Luisterend op weg

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als je geen e-mails meer wilt ontvangen dan kun je je [hier afmelden](#). • Voeg info@luisterendopweg.nl toe aan je adresboek voor een betere ontvangst.

