



Samengeroepen
zondag 14 november 2014



KATHOLIEKE VERENIGING VOOR
OECUMENE

Gebed

Heilige Geest,
Hier zijn wij, voor Uw aangezicht.

Al in het allereerste begin,
toen het woest en leeg was,
zweefde U over de wateren.

Wij prijzen U,
dat U ook vandaag onder ons aanwezig bent,
te midden van de woestheid en leegte,
in het water van de doop.

Schepper God,
op de eerste dag riep U het licht tot leven.
Wij prijzen U om Jezus Christus.
Het Woord van de eerste dag,
en het licht van de wereld.

Drie-ene God,
U sprak in Uzelf:
"Laten wij mensen maken naar ons beeld."

Wij prijzen U,
Vader, Zoon en heilige Geest,
om Uw volmaakte eenheid,
waartoe ook wij als beelddraggers geroepen worden.

Heilige Geest,
U vormde uit alle volken,
en uit alle lagen in de samenleving,
uit jongeren en ouderen,
uit vrouwen en mannen, de Kerk,
waar Jezus' leven, lijden,
verrijzenis en glorie gevierd wordt
in woord, sacrament en navolging.

Wij prijzen U,
voor het geschenk van de Kerk,
in veelkleurigheid bijeengebracht.
Schenk ons uw gaven,
opdat wij de ander luisterend mogen verstaan,
en één kudde, onder één Herder mogen worden.

Dit alles vragen wij U,
die werkzaam bent op iedere plaats in iedere tijd,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
voor altijd en eeuwig.

Amen.